

ΕΛΛΗΝΕΣ ΞΥΠΝΗΣΤΕ! Η ΠΑΤΡΙΔΑ, ΛΑΕ, ΘΑ ΣΩΘΕΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ 'ΣΕ !!!

(άρθρο της Αδαμαντίας Σπαθάου)

Μερικοί διατηρούν ακόμη φρούδες ελπίδες περί συμμάχων της Ελλάδος, στις δύσκολες ώρες που περνάει με τον Τουρκικό επεκτατισμό... Μας το μήνυσαν, όμως, με τον τρόπο τους όλοι πως είμαστε μόνοι! Αλλά' έτσι ήμασταν πάντα! Γι' αυτό μας είπαν έθνος ανάδελφο και σ' αυτόν τον λαό απευθύνομαι:

Συνέλληνες έχουν μείνει στο μυαλό μου φωτογραφίες του 1940 με τα παλικάρια μας κρεμασμένα στα τραίνα προς την Αλβανία για συνάντηση κι αναμέτρηση με τους Ιταλούς του Άξονα, που νόμιζαν πως εύκολα θα πατήσουν τα χώματά μας. Έχετε ακούσει για το «Ελληνικό θαύμα στην Αλβανία»! Θα τους ρίχναμε στη θάλασσα τους Ιταλούς, αν δεν μας σταματούσαν οι Εγγλέζοι!

Ξέρετε πως οι ξένοι ανταποκριτές και πρεσβευτές προέβλεπαν τη συντριβή μας; Πως ο Άγγλος στρατάρχης «Μέτλαντ Ουίλσον» έγραφε ότι «η Ελληνική κυβέρνηση δεν είχε καμία προετοιμασία στην Ήπειρο»; Ξέρετε ότι ο Παπάγος ούτε το στρατηγείο του δεν είχε προωθήσει στο Μέτωπο; Ότι ο υποστράτηγος Πετρουτσόπουλος από την πρώτη γραμμή άμυνας έλεγε πως «η ηγεσία δεν πίστευε στη νίκη, αλλ' ήθελε να ρίξουμε μερικούς πυροβολισμούς για την τιμή των όπλων»;

Κι όμως, Έλληνες, είχαμε νίκες στην Πίνδο με τον Δαβάκη, νίκες στο Καλπάκι με τον Κατσιμήτρο που, ευτυχώς, δεν συμμορφώθηκε στις εντολές του Παπάγου! Του απάντησε πως «η Μεραρχία του θα εκτελέσει το καθήκον της προς την πατρίδα, όπως επιβάλλει η εθνική τιμή και καθ' όν τρόπον αυτή γνωρίζει»... Ακολούθησε η καταδίωξη των Ιταλών που προκάλεσε τον θαυμασμό των εχθρών μας και ανάγκασε τον ίδιο Βρετανό Μέτλαντ, (κατόπιν εορτής βέβαια), να δώσει τη δική του εξήγηση στο θαύμα: **« Σχημάτιστα τότε την εντύπωσιν ότι ο πόλεμος που διεξήγετο εις την Αλβανίαν ήτο πόλεμος του λαού»!!!**

Πραγματικά εκείνος ο πόλεμος ήταν του Ελληνικού λαού! Ενός λαού που επί μήνες είχε φουντώσει με την αναμονή της εκδίκησης. Ήξερε πως Ιταλοί торπίλισαν και βύθισαν την «Έλλη» μας στην Τήνο το 15Αύγουστο του 1940, αν και το 'κρυψε ο Μεταξάς, όπως κάνουν όλοι. Λαχταρούσε ο λαός την ώρα της εκδίκησης και πλήρωσε τους Ιταλούς όπως τους άξιζε. Πήρε το αίμα του πίσω για τους γονείς, τ' αδέρφια, τα παιδιά και τους φίλους όσων χάσαμε τότε...

Με τον ίδιο τρόπο θα πληρώσουν οι Τούρκοι, τώρα, τα βασανιστήρια που μας κάνουν εδώ και χρόνια! Έχουμε πληρώσει τη λύσσα των Τουρκαλάδων με αίμα και θυσία των πιλότων μας και ορφάνεια των παιδιών μας. Δεν θα ξέρει πού να κρυφτεί ο τρελός Ερντογάν και οι άλλοι της παρέας του, με τα 16 ή τα 156 νησιά και τις βραχονησίδες του Αιγαίου που ονειρεύονται δικά τους! Τώρα θέλουν και την Κρήτη δική τους, χωρίς τα Χανιά προς ώρας, και μεθαύριο μπορεί και τα Ιόνια... Αλήθεια, εμείς από την Κριμαία και την Πόλη ως τη Μικρασία και τα βάθη της Ασίας ως την Ινδία και την Αίγυπτο και τη Λιβύη ως τις Ηράκλειες στήλες, ποια πόλη να του χαρίσουμε γι' αντάλλαγμα; Ούτε τη γενέτειρά τους μπορούν να προσδιορίσουν εθνικά τ' αρπαχτικά της Μογγολίας...

Κι από την άλλη, προσπαθούν να εμφυσήσουν φόβο στον Ελληνικό λαό; Είμαστε λίγοι και είναι πολλοί! Το ξέρουμε! Έχουν περισσότερο στρατό και οπλισμό! Ας έχουν... Και με τους Ιταλούς τα ίδια είχαμε αλλά τους νικήσαμε, γιατί το δίκαιο ήταν δικό μας! Το δικίο είναι των Ελλήνων πιλότων, που κάθε μέρα δοκιμάζονται αναχαιτίζοντας τα Τουρκικά πολεμικά...

Έχουν σκεφτεί οι αφελείς ως πότε θα συγκρατούν το θυμικό τους οι δικοί μας αετοί κάθε φορά που τους έχουν έτοιμους στο στόχαστρο πως δεν θα τους καταρρίψουν;

Και όλοι ξέρουμε πως είναι καλύτεροι από τους Τούρκους. Σε όλες τις ασκήσεις του ΝΑΤΟ προηγούνται οι Έλληνες απ' αυτούς. Προσφάτως, ο τέως υπαρχηγός ΓΕΑ της Τουρκίας αποκάλυψε τη διάλυση της πολεμικής τους αεροπορίας. Φυλακισμένος ισοβίτης πλέον ο αντιπύραρχος Hasan Demirarslan τόνισε (13/1/2020) πως μετά το αποτυχημένο πραξικόπημα κατά του Ερντογάν, δεν υπάρχουν πιλότοι ούτε για τα μισά αεροσκάφη! Δεν είναι άσχετοι, λοιπόν, όσοι μιλούν για πανίσχυρη Τουρκία;

Γι' αυτό απευθύνομαι στον Ελληνικό λαό: Δεν περιμένουμε τίποτε από τους πολιτικούς αρχηγούς που δεν μας υπολογίζουν. Που σκέφτονται μόνο την καλοπέρασή τους... Που άλλα υπόσχονται κι άλλα κάνουν μετά τις εκλογές. Που αφήνουν τα χρόνια να περνούν και τα γεγονότα να τρέχουν σε βάρος μας και να γκριζάρουν εδάφη μας χωρίς, ποτέ, αυτοί να πάρουν την πρωτοβουλία για να λύσουν τις διαφορές μας με τους γείτονες. Έτσι, έπραξαν και στην Κύπρο μας αδηφάγες ηγεσίες κι εδώ κι εκεί... Απέρριψαν δύο σχέδια Άτσεσον και για τα κέρδη και τη νομή της εξουσίας θυσίασαν τα Ελληνόπουλα, διευκολύνοντας την κατάληψη της μισής σχεδόν νήσου με τον Αττίλα 1 και 2. Και τη λύση στο Κυπριακό, μετά 56 χρόνων διαφωνίες, ανέλαβε να την δώσει ο τουρκικός εποικισμός με τη σημερινή πληθυσμιακή σχεδόν ισορροπία Τ/Κυπρίων - Ε/Κυπρίων. Το ίδιο σχέδιο είναι εν εξελίξει και για την Ελλάδα μας με την εισβολή των εποίκων ισλαμιστών και των άλλων λαθραίων στα ανατολικά νησιά μας και σε όλες τις ακτές μας.

Συνέλληνες πόσο ακόμη θα δεχόμαστε τον εμπαιγμό τους; Η διάσκεψη για το Δίκαιο της Θάλασσας έγινε το 1982 και καμία κυβέρνηση επί 38 χρόνια δεν επεδίωξε να ανακηρύξει μονομερώς την ΑΟΖ της Ελλάδος, πουθενά! Ούτε προς τα δυτικά ούτε προς τα νότια ούτε στ' ανατολικά. Και στ' ανατολικά, ας πούμε, ήταν δύσκολα τα πράγματα όχι μόνον εξ' αιτίας των Τούρκων αλλά και των Αμερικάνων. Ναι, φίλες και φίλοι. Δεν μας το είπε καμία κυβέρνηση! Ο ναύαρχος Χρήστος Λυμπέρης το γράφει στο βιβλίο που έγραψε μετά τα Ίμια (1994 – 96), με τίτλο «Οψόμεθα την αλήθεια καθώς εστί»!

Ελληνικέ λαέ, πώς δεν καταλαβαίνετε την κοροϊδία των κυβερνήσεων και τους ψηφίζετε; Άλλα κάνουν κι άλλα μας λένε ή δεν μας λένε τίποτε και τ' ανακαλύπτουμε εν καιρώ... Γιατί δεν ανακήρυξαν την Ελληνική ΑΟΖ με την Κύπρο, όταν μας κάλεσε ο αείμνηστος Τάσος Παπαδόπουλος το 2004; Βλέπετε τι τραβάμε σήμερα... Ούτε με την Ιταλία και την Αλβανία δεν τα βρήκαν και δεν μας λένε τους λόγους. Ενεργούν, όπως τα προσωπικά τους και τα συμφέροντα του κόμματος επιβάλλουν, αλλά το συμφέρον της Πατρίδας που είναι και συμφέρον του λαού της λίγο τους απασχολεί...

Άλλα μας έλεγε ο πρωθυπουργός Μητσοτάκης πριν από τις εκλογές για τα Σκόπια κι άλλα κάνει τώρα. Άλλα μας έλεγε για τους μετανάστες εισβολείς και άλλα κάνει τώρα. Πρέπει να τους σταματήσουμε! Στις ειδήσεις είπαν πολλές φορές πως η Μέρκελ προτρέπει τον Μητσοτάκη να κρατήσει εδώ τους εισβολείς μετανάστες κι εκείνη θα μας αυξήσει τα «κονδύλια»! Μέχρι τη στιγμή αυτή δεν έχω ακούσει την απάντηση του Πρωθυπουργού. Αρνήθηκε ή δέχτηκε; Και πόσα χρήματα είναι αυτά; Και πώς θα διατεθούν; Σε ποίων τις τσέπες θα μπουν; Ο λαός που τον ψήφισε δεν πρέπει να ξέρει;

Συμπατριώτες, προσέξτε: Έχουμε χρέος, άνδρες και γυναίκες, να ξεσηκωθούμε, να επιτύχουμε την ελευθερία και την ανεξαρτησία της Πατρίδας μας. Χάνουμε την εθνική μας ταυτότητα! την οποία διαμόρφωσαν παραδόσεις χιλιετηρίδων και σκληροί αγώνες του λαού! Απαιτείται ενότητα και εθνική ομοψυχία και συνεργασία όλων των μικρών υγείων δυνάμεων

και συλλογικοτήτων εκτός Συστήματος! Τότε μόνο θα είναι νικηφόρα η αντιμετώπιση όλων των υπευθύνων πολιτικών προδοτών και εθνομηδενιστών, που βιάζονται να μετατρέψουν τη χώρα μας σε χώρο...

Έλληνες, ξέρετε τι γράφει ο ιστορικός Τόϊνμπι Άρνολντ (1889-1973) για τον Ελληνικό πολιτισμό και για τον χαρακτήρα μας; **«Η Ελληνική ιστορία περιέχει σελίδες άφθαστης δόξας και μεγαλείου, αλλά και σελίδες καταισχύνης και θλιβερότατης κατάπτωσης. Η πολιτική τύφλωση και η απέραντη εμπάθεια έχουν πάντοτε οδηγήσει την Ελλάδα σε εθνικές καταστροφές»!**

Αθήνα 23-1-2020

Αδαμαντία Σπαθάτου

Ιστορικός-Αρχαιολόγος-Εκπαιδευτικός

(mailto: spathatou@gmail.com)